

# Aktivitet 7. Match talemåde og historie



## Læringsmål

- Du kan forstå betydningen af en talemåde ved hjælp af en historie.

I denne aktivitet får du en masse talemåder og lige så mange små historier. Talemåder og historier står hulter til bulter.



## 1. Du og din makker skal sammen læse historierne og se, om I kan matche en talemåde med den korrekte historie.

Start med at arbejde ud fra jeres forforståelse. Det vil sige: Match talemåde og historie uden at tjekke betydningen på nettet. Derefter går I sammen med et andet par og sammenligner jeres valg. Det giver måske et hint om, hvilke talemåder I skal tjekke på nettet.

Talemåderne
At købe katten i sækken
At få blod på tanden
At hoppe på tungen
At have skeletter i skabet
At gå fra snøvsen
At male byen rød
At tale med to tunger
At tale med store bogstaver
At blive lang i ansigtet
At tage sorgerne på forskud
At sove som en sten
At få røde ører
At træde i spinaten
At have det som blommen i et æg
At være en ulv i fåreklæder
At hælde vand ud af ørerne
At kaste perler for svin



## Historierne

Præcis klokken 11.30 kørte den lille røde Fiat helt op til skolegården. Josefines bedstefar holdt klar med madpakken. I dag havde hun sendt en sms og bestilt McDonald's-mad til sig selv og sine bedste veninder. I går kom han med smoothies fra juicebaren inde i byen, da de lavede projektopgave sidst på eftermiddagen, og Josefine syntes, de trængte til noget lækkert. Hvis det regner, når Josefine skal møde i skole eller har fri, behøver hun ikke engang at sende en sms og bede om et lift. Han kommer helt af sig selv, den kære bedstefar.

Mette var frygtelig træt og følte sig småsløj og fik derfor lov at tage en sygedag af sin mor, som havde fri den dag. Hun sov helt til klokken 11, og da hun vågnede, lavede mor en kop te til hende og spurgte, om ikke hun ville ligge på sofaen og se film, mens mor lavede pandekager til dem.

Klaus og Kim var de eneste, der ikke fik deres engelskoversættelse tilbage. Da læreren havde givet alle andre tilbage, sagde han: "Vil I to lige komme med mig ud på gangen?" Med oprejst pande gik de ud på gangen med engelsklæreren. Engelsklæreren holdt to helt identiske afleveringer op foran sig. Der var slet ingen forskel i layout, og de røde streger var sat samme sted. "Det her er spild af min tid og jeres tid," sagde læreren. "Jeg går ind i klassen nu, og efter timen fortæller I mig, hvem der har skrevet af fra hvem." Det tog kun Kim og Klaus et halvt minut at finde ud af, at de havde lånt afleveringen af den samme kammerat fra parallelklassen.

Da Rasmus kommer ud fra skolen, er hans cykel punkteret. Det regner og er koldt. Han skynder sig derfor at ringe til sin mor for at få hende til at hente ham. Mod al forventning griner Rasmus' mor bare af ham og siger, at han må trække hjem. Rasmus bliver rasende og råber og skrider ind i telefonen, sparker til cykelskuret og vælter sin cykel.

Mor havde taget tidligt fri fredag inden efterårsferien. Hun havde købt ind og tilbragte hele sin eftermiddag i køkkenet. Hun lavede lækker simremad til hele familien, kogte lækker grøntsagssuppe til forret og bagte selv grovbrød. Da hun endelig var færdig efter mange timer i køkkenet, og familien sad samlet om bordet, nægtede alle tre børn at smage på maden. Nikolaj, den ældste, hoppede op på sin scooter og hentede pizzaer, som de to yngre børn også måtte smage. Så mor og far måtte ret skuffede selv tygge sig igennem det store måltid, mens ungerne spiste pizza foran tv'et.

Skolen havde ringet til far på arbejde i dag og fortalt ham, at Laura havde pjækket fra idræt siden jul. Nu stod far foran hende, og ordstrømmen ville ingen ende tage. Han var rasende på hende. Laura kunne bare nikke og sige "mmm".

Lillesøster sidder med Martins telefon og kigger på en YouTube-video. Pludselig fniser hun højt og skubber telefonen over til Martin: "Ej, der kom en besked fra Liv om, at hun synes, du kysser godt." Martin blev så flov. Det var ikke meningen, lillesøster skulle læse den besked!



Lukas har fået en ny racercykel i konfirmationsgave. En med supertynde dæk og en cool mat lakering. Den står inde på hans værelse. Lukas er bange for, at cyklen bliver stjålet oppe på skolen, så han kører stadig i skole på sit gamle hakkebræt af en mountainbike fra 5. klasse.

Magnus havde spillet computer til langt ud på natten. Han var stået op for at spille videre, da mor og far gik i seng. Vækkeuret havde han slået fra kl. 7 uden at registrere det. Nu kiggede han på uret. Klokkeren var 12.36, solen skinnede ind ad vinduet, og der var sms'er fra klassekammerater og et ubesvaret opkald fra mor. Han havde sovet fem timer over sig.

Gabi er gadearbejder hos SSP og hænger ud med de unge nede i byen om aftenen. Hun vinder de unges fortrolighed, og efter nogle måneder er hun næsten en del af "slænget". De unge er tit lidt "på kant" med samfundet, de smårapser og ryger hash. De stoler på, at Gabi er der for at hjælpe dem, og de fortæller hende om stort og småt fra deres liv. Men politiet ved lige pludselig en masse om de unge og kan derfor anholde en af dem over 18 år. Desuden ved en masse skolelærere og forældre pludselig også en masse om de unge – og det kan kun komme fra Gabi.

"Hvorfor jeg ikke har afleveret min opgave? Jamen min hund har spist opgaven i nat. Jeg kunne heller ikke finde en blyant, fordi pæren i loftet var sprunget, så det var alt for mørkt. Og jeg måtte ikke larme med computeren for mine forældre. Så du får altså først opgaven i morgen."

1. januar stod Beate i sit lokale fitnesscenter. Klar til at melde sig ind og give den gas med træningen. Faktisk havde Beate aldrig før været i et fitnesscenter. Men hendes forældre havde givet hende et gavekort i julegave på et års træning, og det skulle udnyttes. Normalt var Beate en fodboldpige. Da Beate kom ud fra omklædningen, kom en instruktør forbi og lokkede hende med til zumba. Beate dansede på livet løs og var vild med det. Hun havde aldrig troet, at en fodboldpige kunne finde ud af zumba. Da hun kom hjem, meldte hun sig til alle zumbaholdene resten af måneden.

Fredag er der ungdomsskolefest. Der kommer dj og spiller hele aftenen, og næsten alle skal med. Det bliver verdens bedste fest. Lea og Marie har fået lov at holde en forfest for hele klassen. De skal danse hele natten og må være ude til klokken 2.

Mads var ny på skolen. Det var hans femte skole siden 1. klasse. Mads' forældre sørgede altid for, at papirerne på Mads ikke blev sendt med. Kort efter at Mads var begyndt i den nye klasse, manglede skolen to iPads. En dag var Emils nøgler væk, forsvundet fra skoletasken. Da han kom ud til cykelskuret, var hans cykel også pist borte. Der forsvandt penge fra lærernes pung på lærerværelset. Pludselig skulle alle døre og skabe på skolen holdes aflåste. Alligevel forsvandt der stadig ting, når 8. c var i nærheden: dyre kemikalier fra fysiklokalet, penge fra Majas pung i skoletasken, Peters nye Nike-sneakers fra idrætstasken. En dag fik klassen besked om, at Mads var flyttet. Tyverierne stoppede fra den ene dag til den anden.



Peter var lige fyldt 18 år og havde fået sit kørekort. Han havde i mange år drømt om at få sin egen bil og havde derfor holdt øje med bilmarkedet. Han vidste lige præcis, hvilken bil det skulle være. En sort WV Golf med masser af hestekræfter. Han havde gemt hele sin børneopsparing og havde også sparet op af sin løn. Peter faldt i snak med en cool gut på skolen, der ville sælge ham sin Golf. Peter slog til og brugte hele sin formue på bilen. Stolt kørte han rundt i byen. To dage. Så stod gearkassen af. Senere hørte Peter, at gutten fra skolen var en værre fuser, så han havde sat en dårlig gearkasse i Peters bil inden salget.

Petrine på fem år havde ønsket sig ting fra Frost i julegave. Desværre vidste onkel Poul ikke, at Frost er en Disney-tegnefilm, hvortil der er lavet prinsessekjoler, dukker, penalhuse osv. Derfor købte han æbleskiver, mango, islagkage og andre lækre sager fra frost. Onkel Poul hentede den kolde gave i fryseren, da familien var færdig med at danse om juletræet, og Petrine flåede papiret af og udbrød: "Hvad f#!en er det?"

Claudia skal holde py-party for nogle piger på fredag. Hun spørger også Lærke fra håndbold, om hun vil komme. Mandag henne i skolen inviterer hun også Isabella. Isabella bliver dog ret fornærmet over, at Lærke fra håndbold skal med, og hun bagtaler Lærke over for Claudia. Claudia er ret nervøs for, hvordan det skal gå. Men da Lærke kommer som den sidste, farer Isabella hen til hende, krammer hende, hiver hende med hen i sofaen og gør alt for at blive bedsteveninder med hende.

Udfordringsopgave: Kan du selv skrive en lille historie til tre af talemåderne eller selv finde tre talemåder at skrive historier til? Du kan eksempelvis skrive en historie til talemåden "Eksamen er de flittiges fest".

