



Skabelon 3. Flere faste vendinger

At kalde en spade for en spade	At være overkørt	At være på herrens mark	Begrave	Bide i gulvtæppet
Blod på tanden	Blød i bolden	Bordet fanger	De store fisk æder de små	De vises sten
Den ellevte time	Den røde tråd	Der falder brænde ned	Der faldt tiøren	Der ligger hunden begravet
Dolke i ryggen	Dødens pølse	En død murer	En laber larve	En på kassen
En sløv banan	En storm i et glas vand	En svale gør ingen sommer	En varm kartoffel	En vittig hund
Et slag i luften	Falde en sten fra hjertet	Falde i staver	Familiens sorte får	Fanden og hans pumpestok



Fars hammer falder	Feje af bordet	Feje noget ind under gulvtæppet	Finde en nål i en høstak	Finde sine egne ben
Fis i kasketten	Frisk som en fisk	Føle jorden brænde under sig	Føre en bag lyset	Få pip
Få røde knopper	Gak i låget	Gassen er gået af en	Give pote	Gribe i egen barm
Gå med både livrem og seler	Gå op i limningen	Gå op i røg	Gå over stregen	Gå som varmt brød
Gå ud som et lys	Æblet falder ikke langt fra stammen	Gå under bordet	Har man sagt a, må man også sige b	Have ben i næsen
Have en bred ryg	Have en bøhmand på	Have en fjer på	Ærgre sig gul og grøn	Have en kæp i øret
Have et åbent ansigt	Have grønne fingre	Have hår på brystet	Have ild i røven	Have jord i hovedet



Have lange ører	Have lommesmerter	Have meget om ørerne	Have rundsave på albuerne	Have ti tommelfingre
Have øjne i nakken	Heldig kartoffel	Hjertet sidder i halsen på en	Holde en i ørerne	Holde en tre skridt fra livet
Holde masken	Holde sig på måtten	Holde stik	Hul i hovedet	Hul i jorden
Hvile på laurbærrerne	Hænge i en tynd tråd	Høj i hatten	Hønefuld	Høre en lille fugl synge om
Ikke min kop te	Ind af det ene øre og ud af det andet	Kold luft mellem nogen	Lade fem og syv være lige	Lang i ansigtet
Langt mellem snapsene	Ligge vandret i luften	Ligne hinanden som to dråber vand	Lokummet brænder	Løjerlig snegl



Være på spanden	Mange år på bagen	Nissen flytter med	Når enden er god, er alting godt	Når katten er ude, danser musene på bordet
Pakke sine sydfrugter	Par på kassen	Rasle med sablen	Se efter i sømmene	Skyde en hvid pil efter
Skyde over målet	Skåret ned til sokkeholderne	Sluge en bog	Sløv skildpadde	Slå antennerne ud
Slå en streg over	Som en fis i en hornlygte	Som en flue i en flaske	Som et lyn fra en klar himmel	Sommerfugle i maven
Springe over, hvor gærdet er lavest	Stjæle billedet	Stå med det ene ben i graven	Stå med håret i postkassen	Svinge træbenet
Svæve over vandene	Tabe hovedet	Tabe tråden	Tage benene på nakken	Tage skeen i den anden hånd
Tale sort snak	Terningerne er kastet	Tiden flyver	Være fyr og flamme	Være langfingret